



# EURO-CHILDREN

Driemaandelijks tijdschrift april-mei-juni  
Jaargang 64 – 2022 nr. 2  
Afgiftekantoor Gent X – P308750



Euro-Children VZW  
Kloosterstraat 141, 2660 Hoboken  
Tel: +32 495 67 82 37

## Voor een derde jaar op rij... GEEN ZOMER DEZE ZOMER!

Beste vrienden,

De zomer staat letterlijk voor de deur en opnieuw gaan we een (bijna) kinderloze Euro-Children-vakantie tegemoet. Gelukkig komen er eerstdaags nog enkele **Slovaakse en Kroatische jongeren** getrouwd thuis in hun gastgezin. Dit zijn de laatste gastkinderen, nu studenten, die via onze organisatie overkomen en individueel worden uitgenodigd. Eens ze werken komt onze VZW niet meer tussen in deze reisorganisatie, ook al hopen we dat die sterke band niet verloren gaat na zo'n lange periode.

Nog nooit zijn zoveel inspanningen gedaan, vergaderingen belegd, contacten gezocht en overleggen gepleegd als dit werkjaar en nog nooit hebben we zoveel tegenslag gehad in de berichtgevingen die we kregen. Dit uiteraard door de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Het was voor ons en onze gezinnen steeds afwachten of een uitnodiging succes zou opleveren. Dit zal je bemerken met onderstaande evolutie, fragmenten uit de **berichten die we de voorbije maanden opstelden aan onze gastouders**. Als het ware een tijslijn van wachten en hopen.

Het Euro-Children-Team

### 13/04: Geen Wallonië – Wel Oekraïne?

*We hadden elkaar enkele weken geleden aan de lijn waarbij we jullie informeerden dat het een onmogelijke zaak bleek dat onze **Belaruskinderen** deze zomer bij jullie op vakantie zouden komen. De huidige situatie en de betrokkenheid van Wit-Rusland in deze Oekraïense oorlog – zoals gisteren nog eens duidelijk bleek – zal het toekomstperspectief niet snel doen veranderen.*

*In de voorbije maanden vertelden we jullie ook via mail en ons tijdschrift dat we contacten onderhielden met personen en organisaties om een bijkomend project **Wallonië** op te starten. Dat deze opstart niet simpel verliep, kon je ook al lezen en horen. Net voor het paasverlof kregen we van ons derde contact opnieuw een negatief antwoord op onze uitnodiging om kinderen in onze bestaande en nieuwe gastgezinnen op te vangen. De afwijzingen waren steeds terugkerend: het selecteren van kwetsbare kinderen vraagt ook van hun kant enige inspanning waardoor men op zoek moet naar medewerkers of vrijwilligers. Ook dienen de ouders van deze kinderen geïnformeerd over onze werking bij een (huis)bezoek en een infomoment, wat ook tijd en energie kost. En we stoten vooral op het feit dat deze gezinnen niet happig zijn om hun kind op vakantie te laten gaan. Gezinnen in minder kansrijke situaties hebben het moeilijk om hun kind te laten deelnemen aan activiteiten, ook op school of in een vereniging, dus is een vakantie van meerdere dagen voor hen niet vanzelfsprekend. Steeds was er een groot enthousiasme bij onze contactpersoon in Wallonië toen we ons voorstelden en steeds opnieuw waren deze mensen verwonderd en teleurgesteld dat hun gemeenschap deze kansen niet wou nemen. Hierdoor hebben we, na 3 pogingen, beslist om dit idee te laten rusten.*

*MAAR... we geven niet op! Gezien ondertussen de oorlog in Oekraïne – spijtig genoeg – onuitwisbaar is in ons aller leven, en velen van jullie ook hierop reageerden om voor deze kinderen misschien iets te betekenen (en sommigen al gezinnen opvangen!), hebben we ons eind maart niet alleen gericht tot Caritas om na te gaan of we in hun vluchtelingenwerking een meerwaarde kunnen betekenen. We stelden ook onze vereniging voor aan de specifieke diensten van de stad Antwerpen en Mechelen waar de eerste nooddorpen voor deze vluchtelingen worden gebouwd. Misschien – want ook dit is afwachten – kunnen jullie als gastgezin tijdens de komende vakantieperiode jullie gastvrijheid verder zetten voor niet-begeleide minderjarigen of kinderen die met hun gezin in collectieve opvangplaatsen terecht zullen komen. Het leven in gemeenschap zoals in die nooddorpen of oude kloosters, scholen of andere gebouwen moet zwaar zijn. Eventjes weg, niet steeds in groep te moeten leven, kan deze **Oekraïense kinderen** wel deugd doen. Toch een beetje vakantiegevoel. Gezien we met Euro-Children over een gastgezinnenbestand beschikken van gastvrije mensen die graag - en soms al jaren - een kind enkele weken opvangen in de zomer, dachten we dat dit misschien een mooie kans kan zijn. We hebben ons opnieuw ingezet, met nieuwe moed – als laatste inspanning voor deze zomer 2022 – om met Euro-Children toch nog van betekenis te zijn voor kinderen in nood.*

### 07/05: 14/05 schrappen we, maar plannen een familiedag.

*Na onze laatste update-mail van 13 april jl. - waarbij je kon vernemen dat we het Wallonië-project dienen af te sluiten – hebben we niet stil gezeten. Je las dat we inspanningen doen om ons te richten tot initiatieven waar mensen/kinderen/jongeren die op de vlucht zijn vanuit het Oekraïense oorlogsgebied, collectief verblijven. We hebben contacten gelegd met meerdere instellingen maar*

kregen nog geen concreet voorstel. De specifieke diensten rond deze Oekraïense vluchtelingenopvang in de stad **Mechelen en Antwerpen** bekijken welke aanvulling we kunnen zijn in hun nooddorpen. De opstart van deze bewoning is ook nog maar recent. Ook hebben we onze werking voorgesteld aan **Fedasil** en het **Bisdom Gent**. Deze laatste nam al contact op met de parochiepriester van hun Oekraïense parochiegemeenschap in Gent en men probeert weeshuizen in Oekraïne te bereiken. Gelijktijdig werd een **zustergemeenschap in Kortenberg** aangesproken die net hun klooster heeft verlaten en die dit gebouw beschikbaar wil stellen als opvangplek. Gezien ook dit nog niet is ingevuld met bewoners, wacht men af. Je ziet, veel mensen doen inspanningen om er toch nog een Euro-Children-Zomer 2022 van te maken

Gezien we jullie spijtig genoeg geen verdere concrete info kunnen geven, lijkt het ons overbodig om onze geplande **info- & ontmoetingsmoment met middaglunch van zaterdag 14 mei 2022 (10u-14u)** te laten doorgaan. We **schrapen** dit moment en komen hier eventueel op terug ALS een project ook echt van start gaat. Uiteraard blijven we jullie verder elektronisch brieven over de mogelijke evoluties. Wat wel een zekerheid is, is onze **JAARLIJKSE FAMILIEDAG**. Die gaat hoe dan ook door, met of zonder gastkinderen!! We stellen het prikken van een juiste datum nog even uit om bovenstaande redenen, maar die 'save the date' komt er spoedig aan.

### 09/06: Oekraïne in 2023?

We zijn opnieuw 1 maand later sinds onze laatste update en juni dikt reeds aan. Gezien je ondertussen geen positief nieuws van ons ontving, had je al lang het vermoeden dat we opnieuw een kinderloze-Euro-Children-zomer tegemoet gaan.

Inderdaad, ook ditmaal is het voor 2022 'Geen zomer deze zomer'!

Het ontbrak ons zeker niet aan inspanningen, energie en tijd om contacten te leggen om Oekraïense kinderen uit te nodigen. Uit gesprekken die we hadden tot deze week met initiatieven in eigen land, blijkt er niet onmiddellijk een noodzaak. In de nooddorpen in Antwerpen en Mechelen verblijven vooral moeders met kinderen en deze willen uiteraard samenblijven. Zij hebben op dit moment uiteraard geen verlangens om hun kind enkele weken af te staan, ook al is het in een warm gezin. De niet-begeleide minderjarigen die hier vertoeven, worden reeds opgevangen in gastgezinnen. Toch willen deze 2 stadsdiensten onze werking blijven volgen om - als de tijd aanbreekt dat deze mensen terug huiswaarts kunnen (ook al voelt dit niet als snel aan) - we voor deze groep iets kunnen betekenen. Misschien willen die kinderen dan wel even terug op vakantie, naar het land dat zich zo gastvrij open stelt voor mensen op de vlucht.

Wel kwamen we - via het bisdom Gent waar een Oekraïense parochie leeft - in contact met een organisatie in het **Oekraïense Liviv welke kinderen en jongeren in huizen opvangt**. Dit zijn zowel wezen, als kinderen uit moeilijke thuissituaties of waar ze niet meer in gezinsverband kunnen samenleven door de oorlog. Hun ouders kunnen de streek waar de gevechten plaatsvinden, niet verlaten daar ze zich actief willen/moeten inzetten... en in gevaar leven. Deze ouders brengen hun kind op die wijze in een veilige opvang. Met de Oekraïense vrijwilligster **Chrystyna** hadden we reeds een heel fijn infogesprek. Met onze gastgezinnen zouden we een mooie aanvulling kunnen zijn om die kwetsbare groep kinderen toch een zomervakantie aan te bieden. Ons project werd snel voorgelegd aan het bestuur en het lijkt erop dat we dit samen praktisch zullen bekijken gezien er eerstdaags een nieuwe online-meeting wordt gepland met hun directeur **Father Roman**. Wel berichtten ze ons dat de angst nu te groot is om de kinderen volgende maand te laten reizen. Stel dat die oorlog... Graag willen ze uitkijken wat mogelijk is voor de **komende zomer 2023...** als de omstandigheden het toelaten.

Je leest het, onze inzet is niet nutteloos geweest, maar de oorlog in Oekraïne blokkeert ook deze kinderen, jullie als gastgezin en wij als Euro-Children (net als zoveel in deze wereld) om 'normaal' verder te doen. Gelukkig blijven we ons gesteund voelen door jullie, die allen begrip hebben in deze moeilijke tijd. We hopen dan ook oprecht dat jullie die gastvrijheid blijven aanhouden voor de zomer van 2023! Je weet het, we laten ons horen, als we meer kunnen vertellen.

## Een nieuwe webstek komt eraan...

Je las eind april vermoedelijk onze oproep naar een **nieuwe WEBMASTER**, via een mailtje of op sociale media. Ja, **Danny**, die zomaar vrijwillig onze website had opgebouwd, de hosting op zich nam en steeds beschikbaar was om onze maandelijkse update aan te brengen, liet weten dat hij deze taak niet verder op zich zou nemen. Sinds 2019 deed hij dit belangeloos als zelfstandige in bijberoep met zijn bedrijf [dsc-services.be](http://dsc-services.be), toen we bij hem, als IT-deskundige en oud-gastouder, gingen aankloppen. We zijn je dankbaar, Danny, voor jouw tijd, energie en pro bono-werk voor Euro-Children!!

Een feestelijk merci-moment plannen we later dit jaar!

Hierdoor moesten we inderdaad op zoek naar nieuwe hulp. We hebben wel een fijn en sterk dagelijks team, maar... vraag ons niet om zo'n opdracht uit te voeren. Gelukkig kwam onze vrijwilliger Filip met het goede nieuws dat hij zijn schoondochter Jocelijn had ingeschakeld en zij bracht ons bij [Nonaweb](http://Nonaweb). Deze sympathieke zaakvoerster Karin werkt nu aan een eigentijdse en fleurige vernieuwing. We mochten al even proeven van het voorontwerp, het wordt mooi! Dankzij haar zachte prijs en de sponsoring van [Axudo](http://Axudo) (het bedrijf van Jocelijn) voor de jaarlijkse kost, konden we ons tot een professional richten.

Een gemeente dank, **Karin & Jocelijn!**



# Griet & Ivan zetten hun open voor Oekraïense vluchtelingen

Als gastouders zich bij onze vereniging kandidaat stellen, zijn dit altijd mensen met een groot 

Steeds vinden ze het geen grote inspanning om zomaar hun huis tijdelijk open te stellen voor een kind in nood. Het is dan ook niet verwonderlijk toen we hoorden dat er gastgezinnen zijn die deze daad ook uitvoeren in de huidige tijd... voor mensen op de vlucht. Zo ook Griet & Ivan. Zij kwamen bij Euro-Children aankloppen in 2020 en al kon door Corona hun Wit-Russische gastkind niet op vakantie komen, zij waren die zomer aanwezig op onze familiedag. Sindsdien zijn ze met ons verbonden, steunen ons bij elke gelegenheid... en toen hoorden we dit fijne verhaal.

Dankjewel, **Griet & Ivan** om jullie mooie getuigenis neer te pennen en te delen met ons allen... maar vooral om wie jullie zijn voor **Angela, Ernest & Artem!** We kijken uit om ook hen te ontmoeten op onze familiedag.

∞

*Half Maart, op een zondagnamiddag, kregen we een telefoontje van Fedasil. Of we een Oekraïense familie van 3 personen, mama met 2 zonen, konden huisvesten? We hadden een paar weken ervoor gehoor gegeven aan de oproep om Oekraïense families op te vangen en ons opgegeven via onze gemeente. Uiteraard waren ze welkom.*

*Toen ze hier een paar uur later aankwamen met de trein uit Brussel zagen we 3 mensen, lijkleek, doodmoe, en zeer onzeker maar zo dankbaar om alles wat we hen aanboden. In eerste instantie was dat vooral een onderkomen, rust en gewenning.*

*Vermits zij onze taal en wij hun taal niet kennen communiceren we via vertaalsites, wat een gesprek over hun leven, familie en situatie in Oekraïne bemoeilijkt. Daarbij merken we dat het zeer gevoelig ligt en we daar eigenlijk niet meer naar vragen. Via gesprekken met hulpverleners waarbij steeds een tolk aanwezig is, komen we al eens iets te weten waardoor we hen beter begrijpen en kunnen helpen. Zo vernamen we dat Ernest en Artem halfbroers zijn en dat Angela's huidige man, papa van Artem, bij het Oekraïense leger is en dat haar oudste zoon en haar ouders zijn achtergebleven in Oekraïne.*

*Geleidelijk aan maakten we hen wegwijs in onze gemeente en alle diensten die hen konden begeleiden. Stilletjes aan vonden ze rust en kwamen wat meer tot leven.*

*Omdat we ervan uitgaan dat ze hier nog voor een lange tijd zullen verblijven, stimuleren we zoveel mogelijk hun zelfstandigheid. En wie weet besluiten ze sneller dan wij denken hun eigen weg te gaan. Wij zullen ze hoe dan ook altijd blijven steunen. Nu hebben ze alle drie een fiets ter beschikking en verkennen zo onze gemeente Zele, maken van hun appartementje een gezellige thuis en loopt Artem regelmatig bij ons binnen om met onze jongste dochter Anna te spelen, zoals dat bij goede buren gaat. We zijn blij dat de oudste zoon Ernest werk heeft gevonden, dat de jongste zoon Artem naar school en judo gaat en dat mama Angela ons regelmatig met haar kookkunsten verwend.*

*Onze kinderen - ook zij die niet meer thuis wonen - helpen waar ze kunnen en hebben hen in hun familiehart gesloten. Het was dan ook heel normaal dat we hen uitnodigden om samen met ons het doopsel en de 1ste verjaardag van onze kleinzoon te vieren. Hoewel we ons bewust zijn hoe dual het moet zijn om hier in rust en vrede te leven terwijl een deel van uw familie en vrienden in oorlogsgebied verblijft, willen we hen toch een mooie zomer geven waar ze fijne herinneringen aan kunnen overhouden. Zo staat er alvast een uitstap naar de zoo en een kort verblijf aan de kust op de planning. Misschien zelfs een weekje Frankrijk.*

*September zal dan weer nieuwe uitdagingen brengen, zoals de herstart van de school voor Artem. Maar ook Nederlandse lessen voor Angela, want de enige struikelblok is toch de taal. Wij willen zoveel meer zeggen dan we kunnen en omgekeerd. En toch heeft Angela mij laatst verrast door mij een briefje te tonen dat ze zelf in het Nederlands had geschreven aan de juf van Artem. Ja ze hebben al veel geleerd en moeten waarschijnlijk nog veel leren... maar wij leren ook van hen. Zoals de dankbaarheid en warmte die ze geven in ruil voor wat aandacht en ondersteuning en ook hoe goed we het hier hebben in onze familie, onze kleine gemeente en ons kleine landje.*

Griet

**Familie De Raedt – Goossens & Familie Morozova**



met Ivan... en kleinkind Max & papa Raphaël

Artem gaat graag op de foto



aan zee gocarten met dochter Jeanne & met dochter Anna naar de Judo



de 2 mamma's Angela & Griet

## Save the date...

- Zondag **21/08/2022: Familiedag**  
Alle (kandidaat)gastgezinnen ontvangen later meer info en details over deze gezellige uitstap.
- Zaterdag **22/10/2022 om 20u: 18<sup>de</sup> Euro-Children-Quiz**



G.B.S. 't Kompas, Nieuwstraat, 11B te 2570 Duffel  
Bijdrage: €5 per persoon of €30 euro per ploeg (max. 6 personen)  
**Inschrijven is noodzakelijk** met een mailtje naar [quiz@euro-children.be](mailto:quiz@euro-children.be).  
Vergeet je ploegnaam en aantal personen niet mee te delen.

Het gemengd koor **CRESCENTIUS** slaat opnieuw de handen in elkaar met onze vrijwilligers voor onze jaarlijkse quiz!  
Zij die houden van pittig quizen, of gewoon zich even willen amuseren, **WELKOM!!**  
Voor elke deelnemer wordt trouwens een mooie prijs voorzien!

## Bed(r)ankt!!!

### DANKJEWEL om ons te steunen!

- JIJ die 🍷🍷🍷🍷 kocht met onze **Trooper CORNET-actie!**  
We verkochten 39 houten bakken en 31 kartonnen dozen. Ja, santé **70 BAKKEN!!** 😱  
Dat leverde Euro-Children **€700** commissie op! 🍷  
Het werden op 16 maart nog spannende laatste uren, afwachting of we de kaap van 60 zouden overschrijden en dus €10 i.p.v. €5 per bak zouden incasseren. En ja hoor, nog 17 bestellingen kwamen binnen!!  
Dit kon alleen dankzij JOU, als koper, als ondersteuner door het delen, mailen, vertellen van onze actie en als goede hulp-verkoper!  
Tot een volgende 🍷.
- JIJ die eens of steeds **stort op onze bankrekening.**  
Elke € is voor ons een hulp en steun.
- JIJ die **via Caritas** eenmalig of trouw een overschrijving deed.  
Je ontving ondertussen je **fiscaal attest 2021** en dus schonk je ons minimum €40!!



## Een steentje bijdragen

Ook al zijn de reiskosten voor de gastkinderen ook dit jaar beperkt - gezien de huidige oorlogssituatie - eens de kans bestaat voor Oekraïne zal er dankbaar worden ingegaan op onze uitnodigingen. Dan zullen we blij zijn om opnieuw de transportkosten te kunnen dragen om deze nieuwe groep kinderen te laten genieten van de gastvrijheid bij onze gastgezinnen.

### Mogen wij verder op uw steun rekenen?

Voor een bijdrage **mét fiscaal attest** (vanaf €40/jaar):

Hiermee krijg je **tot 45% terug via belastingen!**

**BE80 7765 9023 3377**

Caritas-Hulpbetoon VZW, Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel  
mededeling '**project 8007 Euro-Children**'

Voor een bijdrage **zonder fiscaal attest:**

**BE76 4097 5515 0195**

Euro-Children VZW, Kloosterstraat 141 te 2660 Hoboken



vzw Euro-Children komt in aanmerking voor projectsubsidies door Caritas Hulpbetoon. Voor giften die op het rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 van vzw Caritas Hulpbetoon - Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel - worden gestort, met als mededeling 'project nr. 8007 Euro-Children' en die 40 € of meer per jaar bedragen, ontvangt de schenker een fiscaal attest, uitgereikt door Caritas Hulpbetoon vzw.

Euro-Children vzw - Kloosterstraat 141, 2660 Hoboken

Ondernemingsnummer: 0409 257 747

[info@euro-children.be](mailto:info@euro-children.be)

<https://www.facebook.com/eurochildren/>

Verantwoordelijke uitgever: Euro-Children

Tel: +32 495 67 82 37

<https://www.euro-children.be>