



EURO-CHILDREN

Driemaandelijks tijdschrift oktober-november-december

Jaargang 61 – 2019 nr. 4

Afgifttekantoor 2099 Antwerpen X – P308750



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Euro-Children VZW

Kloosterstraat 141, 2660 Hoboken

Tel: +32 495 67 82 37



Vind ons leuk op
Facebook

Een trip naar Minsk.

Beste lezer,

Als trouwe volger (zo word je ook op Facebook genoemd) van Euro-Children, kon je ons spannend, maar o zo benauwd verhaal volgen van de vakantieplanning de voorbije 2 zomers. Zowel in 2018 als in 2019 hing de komst van onze kinderen aan een zijden draad(je). Dit mocht geen 3^e keer gebeuren, dus moesten we dringend de contacten met onze Belarus-vrienden verstevigen. Met ons bestuur waren we het er allen over eens: een persoonlijk ontmoeten i.p.v. gmail is een dringende noodzaak. Dus werden plannen gesmeed. Vrijwilligster Ann, die wel graag eens een citytrip doet, stelde voor om deze uitstap met haar echtgenoot Marc te maken en dit te koppelen aan een ontmoetingsmoment met de Caritasploeg in Minsk. Via onze toevluchtsman van de voorbije maanden, Dominic Verhoeven (directeur Caritas Vlaanderen) bereikten we de plaatselijke Caritasmedewerkster, Anna - die de Engelse taal machtig is - om deze Belarustrip te plannen rond het hoogfeest van Allerheiligen. Miltjes, Whatsapps, FB-berichtjes werden uitgewisseld. Eens een bevestigend antwoord werden reispassen aangevraagd, vliegtickets en een hotel voor 4 nachten geboekt. Net op tijd want op woensdag kon Ann de reisdocumenten ophalen voor hun vertrek de daaropvolgende zondag 02/11. Ann vertelt jullie graag hoe deze trip naar Minsk verliep.

Om 11u die maandagmorgen arriveerden Father Vitaly en medewerkster Liudmila in de inkomsthal van ons hotel. We reden een half uurtje richting hun kantoor, een woonhuis in de buitenwijk van Minsk. Na een kleine rondleiding waar we Katharina, die de administratie doet, ook ontmoetten, hadden we het ganse team leren kennen. Daar woont ook de directeur, Father Vitaly in een kamertje. Het zijn enkel Anna, die afwezig was, en Liudmila die de Engelse taal kennen. Dus was zij onze tolk die namiddag. Van thuis hadden we uiteraard wat chocolade meegebracht. Zoiets lekkers breekt altijd het ijs, en het jubileumboekje welke Euro-Children bij hun 50-jarig bestaan had uitgegeven. Deze gespreksopener deed Father Vitaly beseffen dat onze werking, nu reeds 61 jaar actief, een rijk verleden had. Door de vermelde cijfers was hij verwonderd dat zoveel kinderen uit zoveel landen, kansen kregen om bij Vlaamse gezinnen op vakantie te komen. Hij uitte dan ook onmiddellijk zijn respect voor dit initiatief. Snel werd duidelijk dat de communicatie de laatste twee jaar helaas niet goed verliep. Langs onze kant, werd ook niet genoeg duiding gegeven aan Father Vitaly, die nu 4 jaar directeur is van Caritas Belarus. De ontmoetingen in het verleden waren met de vorige directeur gebeurd en ons project was blijkbaar niet overgedragen. Father Vitaly was dan ook verveeld door het feit dat er fouten zijn gebeurd, met als gevolg vertragingen bij de vakantieplanning van de kinderen. Het duurde dan ook niet lang of het enthousiasme groeide om kinderen die het daar heel moeilijk hebben ook vakantiekanalen bij ons aan te bieden. Duiding werd gegeven wie wat doet: zij staan in voor de juiste selectie van kinderen en zorgen voor een contactpersoon. Wij van onze kant zoeken gastouders die het kind met zijn geloof (wat voor hen nog heel belangrijk is) en gewoontes respecteren. Tevens vertelden we dat het in onze wereld heel moeilijk is om elk jaar opnieuw gastgezinnen te vinden die dit engagement willen aangaan, gezien hun drukke bestaan door hun werk, hun gezin en het zoveel dat ze willen verwezenlijken. Maar gelukkig konden we ook getuigen dat net zij die dit doen steeds mensen zijn met een gouden hart. Ieder met zijn eigen afkomst, welvaart, geloof, leeftijd... Allen willen daadwerkelijk tijd en een open thuis zijn door te delen wat ze hebben. Zomaar, belangeloos voor niets. Tevens luisterde Father Vitaly aandachtig naar het vele vrijwilligerswerk die hieraan zomaar besteed wordt. Evenals de vele mensen die ons project steeds opnieuw steunen met giften, het organiseren van een quiz, bloemenverkoop, spelletjeskraam op markten... Caritas Belarus voelde hoe sterk onze Euro-Children-familie wel is en waardeerde ons verhaal heel oprecht. Father Vitaly stond er dan ook op dat we samen een heerlijk typisch gerecht aten. Als bevestiging van onze nieuwe verbondenheid overhandigden we hen onze vlag in een grappige, officiële ceremonie. Father Vitaly had die namiddag nog een afspraak en nam heel hartelijk afscheid. Een oprechte omhelzing en de hoop elkaar snel terug te zien uitte zich hierin. Liudmila kreeg nog de opdracht om ons wat van de stad te tonen. Het werd een fijne namiddag en kregen zo de tijd om over de gewone dingen in haar land te spreken. Heel verrijkend. Wij zijn dan ook heel dankbaar dat we deze beslissing hebben genomen. Het bleek meer dan noodzakelijk, want het feit dat men ons in Belarus niet kende was het grote probleem. Of zoals we verwoordden: als je een goede relatie wil hebben, moet je mekaar af en toe ontmoeten, hoe ver je ook van elkaar leeft. Zo is de toekomst voor deze kinderen verzekerd, nu is het aan ons: 'Gezinnen warm maken!'

Marc & Ann



En dan trouwt je gastkind...

Als je na die eerste vakantie als gastouder bij Euro-Children je kind uitzwaait, dan hoop je intens dat die jongen of dat meisje het komende jaar terug bij jou op de stoep staat om opnieuw een kleine maand in jouw gezin te verblijven. Als de klik er is, een sterke band mag ontstaan, het geluk jou mee zit, dan ben je plots jaren verder, en zijn die kinderen volwassen mannen en vrouwen... En dan, ja dan beleef je met hen het fijne van hun leven. Lees met ons het fijne getuigenis van gastouders Clement en Martine die de 11-jarige Slovaakse tweeling de eerste keer ontving in 2004 en dit jaar getuigen waren op het huwelijksfeest van hun 25-jarig gastkind. Je moet weten dat dit gastgezin daarvoor ook al Filip in 1999 voor 4 jaar had verwelkomd...

In september 2017 kregen we bezoek van ons gastkind Norbert. Hij werkt in Duitsland en wilde eens passeren samen met Ivana, zijn verloofde. Het werd een fijne reünie. Nu met Pasen stuurde hij een 'Safe the date, wir heiraten', uitnodiging volgt...

En zo vertrokken we op 17 augustus per motorhome richting Lendak Slovakije. Na een kleine reistrip, arriveerden we er op 26 augustus in Pension Harmony. Norbert verraste ons nog met een blitzbezoekje 's avonds.

De volgende dag, de trouwdag, werden we opgepikt door zijn oudste broer Fero en neef, die ons naar hun thuis voerden. Het werd een blij weerzien met Norbert zijn lieve ouders, de jongste Lucas, zus Daniëlla met haar gezin en een warme kennismaking met zus Anna en de ganse familie. Nadien ontmoetten we ook Ivana haar familie.

Een bus stond klaar. Met zijn allen naar Poprad! Half 4, Norbert werd door zussen en vriendinnen de St. Juraj (Sint-Joris)-kerk binnengeleid en Ivana volgde met haar papa. Stemmige kerk, mooie viering, blij dat we erbij mochten zijn....

Dan met 2 bussen naar de feestzaal. Een glas werd stukgegooid, het bruidspaar deed zijn intrede onder een regen van snoep en kleingeld. Een lekker 3 gangen-diner werd opgediend en de flessen drank stonden op elke tafel als zelfbediening.... Er was een bandje dat muziek speelde, en tussendoor een groepje vrienden, jong en oud, die Slovaakse liederen zongen begeleid door een accordeon. De sfeer zat erin. Er was een fotosessie met kleine en grotere groepjes, er werd gedanst, ook door de jonge kinderen, het was een echt huwelijksfeest.



Dan trokken Norbert en de mannen zich terug. Er volgde een reidans rond de bruid. Ivana schonk glaasjes wodka aan alle dames en Daniëlla nadien water om door te spoelen. Hierna werd de bruid door de moeders, zussen en vriendinnen aangekleed als gehuwde vrouw in de traditionele klederdracht uit de regio. Idem dito voor Norbert die terugkeerde als 'gehuwde man'. Daarna met zijn allen een reidans rond het koppel en Norbert moest bewijzen dat Ivana de zijne is. Volgens de traditie danste het koppel nadien met iedereen die 'een duit in het zakje' (of trommeltje) deed. Het moet gezegd dat de jonggehuwden de ganse avond serieus moesten werken. Anno 2019 is een huwelijk niet echt vanzelfsprekend meer. Maar Norbert en Ivana kozen voor elkaar met een respect voor tradities en voor eigen waarden en normen.

Zeer herkenbaar voor ons, want er was een zelfde draaiboek bij het huwelijk van Filip en Diana, in 2015 te Košice, ook in Slovakije. Alleen spijtig dat tweelingbroer Peter, ook ons gastkind, er niet bij kon zijn. Maar die verraste ook ons die avond met een telefoontje uit Chicago, waar hij werkt.

Na nog wat hapjes van het buffet en een laatste drankje werden we rond 4 uur in de ochtend afgezet in Harmony. In Slovakije is er 'zero tolerantie' in het verkeer en dat werkt prima: glaasje op, laat je rijden... met de bus!

D'akujem (dankjewel), Norbert en Ivana en jullie ouders dat we er in mochten zijn. Altijd welkom in Duffel!

Clement en Martine

Dankjewel, Clement en Martine, om dit mooie verhaal en vooral om jarenlang gastouder te zijn... en nog steeds vrijwilliger! Het levende bewijs dat onze vereniging mensen een leven lang bindt, over grenzen, taal, geloof, cultuur, traditie en eigenheid heen. We zijn 1 familie. De Euro-Children-familie!!

Safe the date.

- Zondag 9 februari van 14u tot 17u

Met onze **vrijwilligers én onze gastgezinnen** willen we samen **klinken op het nieuwe jaar 2020**. 🥂 Was je deze zomer gastouder of was het reeds een aantal jaren geleden, jou willen we graag terugzien. Een persoonlijke uitnodiging volgt nog. Of geef jouw mailgegevens nog eens door op gastouders@euro-children.be zodat deze invitatie ook jou bereikt.



Aan u allen, lieve Euro-Children-vrienden,

Zalig Kerstfeest & Alle geluk in 2020!!!

Het bestuur

👉 Het werd een warme quiz! 👉

Zoals je op onze affiches kon lezen, organiseerden we op **zaterdag 16 november 2019** onze **15^e Euro-Children-Quiz**. Dankzij het mannenkoor **Pro Musica** waren we weer te gast in de BIB te Duffel. Ook dit jaar kaderde het evenement in een actie voor **De Warmste Week van Music For Life**. Het werd een boeiende, leerrijke, in - en ontspannende avond. 12 enthousiaste teams - bijna full house - en een prachtige prijzentafel met voor elk wat wils.



Ilse zorgde met haar team voor een vlotte bediening waarvoor een dikke dankjewel ook aan Greet, Liese & Vic ...en plongeur Paul! Lucienne, Willy en Martine, onze juryleden, hielden een oogje in het zeil en zorgden voor een snelle verbetering 👍 Kris, quizmaker en – master, presenteerde vlotjes en regelde alles in goede banen. 🤝 De sfeer zat erin, het was spannend tot op het einde, maar uiteindelijk ging "De domme komkommer" met de zege lopen. Een primeur bij een eerste deelname!

Het duurde nog even voor iedereen een prijs gekozen had, want kiezen is altijd een beetje verliezen... Gelukkig kregen we logistieke steun van vrienden en familie om alles nadien op te ruimen. Met dank aan Clement, Paul en Paula voor het laden en lossen van volle/lege bakken én prijzen. Aan Lucienne en Willy voor de zaalschikking en aan Ann en Ilse voor de zoetjes en zoutjes. En aan Martine, die zoals steeds dit alles op en top organiseerde, prijzen en mensen verzamelde om een mooie opbrengst te verwezenlijken. Inderdaad, wij mochten nl. **€823,79 (!!)** overmaken aan **De Warmste Week!!**

Namens Euro-Children **hartelijk dank** aan de sportieve deelnemers, aan zij die anoniem een prijs schonken én onze gulle en trouwe sponsors die de prijztafel kleurden.

Brouwerij Het Anker - Schoenmakerij Benny Duffel



U hoort nog van ons in 2020 als de datum vast ligt!



👉 Wil ook jij **deze quiz in jouw buurt** organiseren als **actie voor De Warmste Week met Euro-Children als goede doel**, dan mag jij onze tof opgemaakte quiz lenen. Neem snel contact op via quiz@euro-children.be, een intern bericht op Facebook of 0495/67.82.37! Lees hierover meer op de volgende pagina. 👉

🌿 Een kruimel van de kersttafel. 🌿

Als jaarlijkse gewoonte in deze periode van gulheid en aandacht voor hen die het minder hebben in onze wereld, durven wij een deeltje te vragen van uw kersttafel. Dat kleine deeltje zal ons in staat stellen om een grote bijdrage te leveren aan de vakanties voor onze kinderen uit Belarus. Dankjewel!



Mogen wij ook in deze kersttijd op uw steun rekenen?

Voor een bijdrage **mét fiscaal attest** (vanaf €40/jaar):

BE80 7765 9023 3377

Caritas-Hulpbetoon VZW, Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel
Mededeling (belangrijk) 'project 8007 Euro-Children'

Voor een bijdrage **zonder fiscaal attest**:

BE76 4097 5515 0195

Euro-Children VZW, Kloosterstraat 141 te 2660 Hoboken

vzw Euro-Children komt in aanmerking voor projectsubsidies door Caritas Hulpbetoon. Voor giften die op het rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 van vzw Caritas Hulpbetoon - Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel - worden gestort, met als mededeling 'project nr. 8007 Euro-Children' en die €40 of meer per jaar bedragen, ontvangt de schenker een fiscaal attest, uitgereikt door Caritas Hulpbetoon vzw.

🔥 Wij doen mee!!! 🔥

🔥 Wat moet je weten over Music For Life 2019? 🔥

Het belangrijkste: wij zijn een **erkend GOED DOEL!** Grote en bekende VZW's zijn natuurlijk heel populair bij het kiezen van een goed doel. Hopelijk kunnen wij, lieve sympathisant, als kleine VZW op jullie vermelding rekenen! Want iedere cent is een gewaardeerde en goed geïnvesteerde cent! Je kan ons op verschillende manieren steunen. Hoe? Dat lees je hier.

🔥 Organiseer jij iets voor ons? 🔥

→ → →
Kies Euro-Children (wij hebben het erkenningsnummer **1691**) als goed doel. **Registreer jouw actie** online. Je wilt wel iets doen, maar weet niet hoe en wat. Wij deden reeds een quiz. Er zijn nog veel quizzers, misschien wel in jouw gemeente of buurt. Verzamel het volk voorzie de hapjes, een zaal... Wij zorgen voor promotiemateriaal en de quiz op PowerPoint. Interesse? **Neem contact met ons op! (zie vorige pagina, rode tekst)**

<https://mijnwarmsteweek.dewarmsteweek.be/acties/nieuw/inschrijven>

🔥 Loop mee in een Warmathon! 🔥

De vijfde editie van de Warmathon is er dit jaar op **6 locaties**. Schrijf je snel in - want sommige edities zijn al volzet - met uiteraard als **gekozen goed doel, Euro-Children**. Een deelname aan de Warmathon kost **€15** per deelnemer. €10 gaat integraal naar ons. De resterende €5 dekt je verzekering als deelnemer en geeft je recht op een officieel Warmathon-startnummer & water bij het finishen. Vooraf online **inschrijven** is aangewezen om je plaats te verzekeren.

<https://dewarmsteweek.be/warmathons>

Woensdag 18/12 KORTRIJK – Sportcampus Lange Munte - van 12u tot 20u ○ Donderdag 19/12 BRUSSEL – Koning Boudewijnstadion – van 12u tot 20u ○ Vrijdag 20/12 GENT - Recreatiedomein Blaarmeersen – van 12u tot 20u ○ Zaterdag 21/12 ANTWERPEN – Linkeroever – van 10u tot 18u ○ Zondag 22/12 LEUVEN – Universitair Sportcentrum – van 10u – 18u ○ Maandag 23/12 BERINGEN - be-Mine – van 12u tot 20u

🔥 Het warmste inpakpapier 🔥

Maak je maar klaar om al je cadeautjes in te pakken met Het Warmste Inpakpapier. Voor maar **€5** steun je hiermee niet alleen **Euro-Children**, maar alle goede doelen van De Warmste Week. Verkrijgbaar in alle winkels van de **Colruyt Group** of online via <https://colruyt.collectandgo.be/cogo/nl/artikeldetail/260023/geschenkpapier-de-warmste-week-2019>



🔥 Draag ons vlammetje en steun De Warmste Week! 🔥

Iedereen zorgt voor iedereen en dat kan je ook uiten. Koop ons Vlammetje à **€2,50** en steun zo alle 2088 goede doelen, dus ook ons. De vlammetjes zijn te koop bij **verschillende winkels & online**

<https://webshop.dewarmsteweek.be/vlammetje>

🔥 Vergeet je plaatje niet aan te vragen! 🔥

Als je tijdens Music For Life jouw muziekplaat **aanvraagt met Euro-Children als goed doel**, gaan die centen ook naar ons toe! Dus, **DOEN!** Geef bij de aanvraag via www.dewarmsteweek.be je gsm-nummer op, dan word je telefonisch of via sms op de hoogte gebracht als jouw plaat gedraaid wordt.

🔥 Waar? Wanneer? 🔥

De Warmste Week For Life is er opnieuw van **18 tot en met 24 december**.

Voor de eerste keer strijkt StuBru neer in **Kortrijk op het Nelson Mandelaplein**. Je kan langskomen van 6 uur 's morgens tot middernacht. De NMBS biedt speciaal **De Warme Week-treinticket** aan, waarmee je vanuit elk Belgisch station voor **€12** spooft één waarvan **€2 rechtstreek naar alle goede doelen** gaat. Dus ook wij eten van deze treinkoek! Lees meer op <https://dewarmsteweek.be/>

We hebben het plan om met een delegatie naar de **life-uitzending** te gaan en dan onze **quizopbrengsten** met een cheque af te leveren en ons uiteraard als Euro-Children te laten horen in **de actientent te Kortrijk of op een Warmathonplek**. Maar dit willen we niet alleen doen. U als (oud) **gastgezin** bent het levend bewijs van onze werking. Ga je mee? Neem dan snel contact met ons op om verdere afspraken te maken via gastouders@euro-children.be, een intern bericht op Facebook of 0495/67.82.37. Warm aanbevolen!!!



Euro-Children vzw - Kloosterstraat 141, 2660 Hoboken

Ondernemingsnummer: 0409 257 747

info@euro-children.be (NIEUW mailadres!)

verantwoordelijke uitgever: Karel Vermeulen

Tel: +32 495 67 82 37

(NIEUWE webstek!) <https://www.euro-children.be>